

BB
NR
11
PRIJS: fl.6,95
BELGIË:Bf.144

BAT-MAN

®

SPECIAL




Botiek

door GRANT MORRISON & KLAUS JANSON

Voorwoord:



In deze special beginnen we met een nieuwe Batman-legende, 'Gotiek' genaamd. Het is geschreven door Grant Morrison en getekend door Klaus Janson. Beide heren zijn geen onbekenden wat Batman betreft. Morrison heeft het illustere 'Arkham Asylum' op zijn naam staan en Janson is de inker van Frank Millers 'Dark Knight'-serie.

Morrison is de jongste van de twee en woont in Schotland. Hij maakte voor het eerst furore in de Amerikaanse stripwereld, toen hij in 1988 begon met het schrijven van 'Animal Man' voor D.C. Een andere strip die hij nu nog voor D.C. schrijft, is 'Doom Patrol'. Zijn verhalen kenmerken zich door hun originaliteit en een wilde fantasie. 'Arkham Asylum' verscheen in 1989 en is in samenwerking met Dave McKean ('Black Orchid') gemaakt. Toen het boek uitkwam, was het meteen een 'bestseller'.

De populariteit van Batman door de film van Tim Burton en zijn 50ste verjaardag waren daar natuurlijk ook debet aan. Het ironische is echter dat het boek in Engeland werd gekozen tot 'beste strip van het jaar' en tevens als 'meest tegenvallende strip van het jaar'. Tja, het zal beide heren misschien een zorg zijn geweest en de uitgever koud hebben gelaten; het boek haalde namelijk de hoogste omzet die een strip ooit gemaakt heeft in de V.S.

Wellicht is het Morrison niet helemaal aan te rekenen dat 'Arkham Asylum' niet geslaagd is. Soms kan het namelijk voorkomen dat een tekenaar zich erg losjes aan het script houdt en sommige scènes oprekt en andere inkort om te kunnen spetteren met grote platen. Op deze manier kan het script behoorlijk ontkracht worden en zijn grote platen al gauw pretentieuze artistieke experimenten die nergens op slaan. McKean kan zo in kunstgalerieën gaan exposeren, maar als stripvertelling is 'Arkham Asylum' minder geslaagd.

Wat Morrison en McKean niet waar-

maakten, lukt ditmaal wel in 'Gotiek'. Het verhaal is spannend en griezelig. En dat komt niet in de laatste plaats door de sfeervolle tekeningen van Klaus Janson. Janson is geen broekje meer en heeft al een lange carrière achter de rug. Oorspronkelijk komt hij uit Duitsland. Op zijn zesde emigreerden zijn ouders naar de V.S. Hij is zijn loopbaan begonnen als inker voor en heeft onder andere jarenlang 'Daredevil' geïnk. Toen Frank Miller daarmee kapte nam Janson het tekenen van hem over. Daarna stapte hij over naar D.C. en deed links en recht wat losse projecten, o.a. de graphic novel 'Fire and Ice'. Ook maakte hij in die tijd (rond '85) veel covers en wat Batman-verhalen voor Detective Comics. Hij zette zijn ambitie als tekenaar in 1986 nog eenmaal opzij om de 'Dark Knight' te inkten. Aanvankelijk was Janson erg opgetogen om weer met Miller samen te werken. Ze hadden het altijd goed met elkaar kunnen vinden in de tijd van 'Daredevil'. Helaas kwam het tot een botsing en besloten de heren uit elkaar te gaan na de 'Dark Knight'. Jammer, maar het is niet anders.

Op de vraag hoe Janson het zo lang volhoudt in de superhelden-bussines zegt hij dat hij de figuren als symbolen beschouwt van een groter iets. Zo ziet hij Captain America als een metafoor voor Amerika zelf en de veranderingen die het land doormaakt. De Punisher ziet hij als een symbool voor de donkere zijde van Amerika, de gewelddadige kant.

Batman ziet hij als de personifikatie van een getraumatiseerde persoon, die verlossing zoekt, maar het nooit zal vinden. Snik! Maar waar zouden we zijn als Batman wel een oplossing voor zijn pijn zou vinden? Niet hier in ieder geval. Dus maar gauw weer eens kijken hoe Batman nu weer zijn persoonlijke demonen bestrijdt...

Michel Nadorp



Gotiek een roman

door Grant Morrison & Klaus Janson

IN VIJF DELEN

"Ware het mij niet verboden
U de mysteries te onthullen van mijn kerker,
Een verhaal zou U dan horen
Waarvan elk woord U door de ziel zou snijden."
HAMLET

deel een

Man zonder schaduw

Kleur: Steve Buccellato
Lettering: BeauType

Vertaling: Rob van Eljck
Ned. prod. en eindred.: Ans Loos



En?

Ga
je praten,
Martin..?

Alsje-
blijft.... ik heb
je toch al ge-
zegd...



Het waren
de Columbia-
nen... dat kan
niet anders...



I-ik heb zelf
gezien dat ze het
schip stonden te
laden...

Het waren
de Columbianen....
dat kan niet anders..

Alsjeblijft
...in gods-
naam....



... hoe kan ik
iets vertellen dat
ik niet weet..?

.... ik
smeeek je...

Niet
meer
slaan...



... doe mijn
vrouw niks
.... mijn
kleine
meid...

...alsje-
blijft....



Vergeet die
maar. Je vrouw en
kind werken nu
voor ons.

Filmster-
ren. Snap je
wel...?



Je kunt beter aan je-
zelf denken. Weet
je hoe ze me noemen?
De bat-man. Gees-
tig, hè...?

Ik vraag
het je nu nog
een keer,
heel vriende-
lijk...



WAT IS ER
MET DE LADING
GEBEURD?



Goed.
Die zak praat
nog steeds
niet.

Aaaaah...

Harry, de
aansterkerben-
zine, graag!

En mis-
schien wil je even
de soldeerlamp
pakken?



Oranges and lemons,
say the bells of St.
Clements...

Wat is DAT
nou weer?



You owe me
five farthings, say
the bells of
St. Martin's...

Kijk
even.

Ik
maak het
hier wel af.







Wat groot
allemaal.



Waarom
moest ik komen,
Bruce? Waarom
moest ik TE-
RUG?



Ik hoor niet
terug op SCHOOL.
In deze belachelijke
kieren.

Stel dat
iemand me
zo ziet...?

Niemand
kan je zien. Nie-
mand kent dit
geheim.



De
maskers ver-
klaren alles.

Het IS trou-
wens geen school.
Het is een kate-
draal...!



Ik zie
het.

Ik herken-
de de wierook-
geur niet met
een.













... en hoe denk je dat IK me voel? Ik haatte hem dan wel, maar dan nog zie ik hem liever niet verpletterd worden in een neerstortende lift.

En zoals hij gevonden is..... daar gaat weer een macho-reputatie.



Ik wil alleen maar zeggen dat IK hier niet hoeft te zijn, ja...? Ik WIL helemaal niet in zo'n krot als dit zitten.

Ik ben een gerespecteerd zakenman...! Als O'Rourke niet...

Wat...?



Klopt, O'Rourke en mijn broer.... ze zijn door dezelfde vent vermoord... ja, dat klopt.

Het is WHISPER, Mr. Whisper is terug.



Nou moet je 'ns goed luisteren: ik begin me kwaad te maken...

Wat...? Luister, ik weet niet waar je op doelt, maar als je van plan bent een oorlog te beginnen in Gotham, dan...

... ik.... zeg, dit wil ik niet horen...



LUISTER nou toch...! ...WHISPER is terug. Hij wil wraak op ons nemen wat....?

Luister.... nee, LUISTER...! We hebben HULP nodig. Ik heb een idee....



We roepen WIE? Ben je nou helemaal gek?

Laat ik je EEN ding zeggen: JIJ hebt hulp nodig.... we gaan WAT...?

Hoveel ANDERE kerels hebben geen schaduw...? Het IS hem!



We hebben een groot zoeklicht nodig... natuurlijk meen ik het, verdomme!

Anders vermoordt hij ons allemaal....



Zo is het wel GE-NOEG! Whisper is DOOD!

We hebben hem gedood in... Jack?

Jack, ben je daar nog...?



Mr. Kane is hier. Bij mij. Ik ben bang dat hij niet meer kan praten.

Hij kan alleen nog kreuken.

Luister: hij kreunt om U...!



Wie BEN jij? Wie heb ik aan de lijn...?

Oh, mijn God... wat DOE je met hem...?

Wet ben je....



Ik geloof dat je WEET tegen wie je praat, Mr. Ottavio. Het zou me bedroeven als je me niet meer kende.

Oh..! Arme Jack. Wat een troep.

JOUW beurt komt.



Oh, mijn God.



... dat stuk tussen 'Hier in de kathedraal' en 'openstelling voor het publiek na vijf jaar restauratiewerkzaamheden' was fantastisch, Robert.

We pakken het even terug vanaf ... en nog interessanter....

Goed.
We doen het opnieuw.

Camera's klaar.... en
AKTIE!

... en nog interessanter is de ontdekking van een 18de eeuwse TIJDSKAPSULE die tussen de fundamenten van de kathedraal begraven lag...!

De burgemeester zelf zal de kapsule openen, als onderdeel van de openingsplechtigheden. Intussen....

..... gaat het werk door, in een poging de naderende deadline te halen.

Maar is dit alleen in het stadsbelang, of ook een....

.... verkiezingsstunt? Over vijf dagen wordt de bevolking van Gotham weer naar de stembureaus geroepen.

Kunnen we dit stukje even opnieuw doen?

Bij 'openings' ging ik de fout in.

Komt vast door duiveltjes of boze geesten....



Houd op met gillen. Het maakt me misselijk, als ik een vent hoor gillen als een wijf.

..... nee....
Doe me niks.

Moet beter kunnen

Nu moet je eens gillen als een vent

Een wijf. Hij gilt als een wijf



Dell'inganno
approfitto, non
so come mi
riconosce, grida:



Sento gente,
a fuggire mi
metto, e pronto
pronto per quel
muretto in
questo loco
io monto.



Di rider finirai
prio dell'Aurora'

Chi hi
parlatto?

Ah, qualche
anima sarà
dell'altro
mondo, che
vi conosce
a fondo



Sarà
qualcun
di fuori
che si
hurla di
noi!

E hi, del
commendatore
non è questa la
statua? Feggi un poco
quella
iscrizione



Dell'empio che
mi trasse al passo
estremo qui attendo
la vendetta.

U diste? Io
tremo?





Hier, poesje.

Kom dan, poesje.



Nieuw in de stad, hè? Weggelopen zeker?

Poesje, poesje.

Kom maar hier. Kom dan ...!

Laat me je...



... eh, ... goed hoor. Niks aan de hand.

Goed?



Niks aan de hand.





EN IK BEN DE
HEERSER IN
DE HEL!

Nee.

Ik wou
niet...

... niet...

Doe
me
niks!

Nee!
Ik heb
geld...

Doe...

Doe
me
niks!



... iets voor u, Mr. Graziano. Met de komplimenten van het huis.

Denk ik.

Qualcun
batta'
Aprì

Bonbons!
Ha, iemand hier
vindt me AARDIG.
Voor dit soort bon-
bons doe ik een
moord!



"Hij die hemels
voedsel geniet, heeft
geen behoefte aan sterfe-
lijk voer."

Wat stelt
DIT nou weer
voor...?

Dat is POEZIE,
joh. Heb je dan he-
lemaal geen gevoel
voor romantiek?

Ik ben dol
op bonbons..



Don
Giovanni!



Neem
maar, schatje,
pak maar.

A cenno feci
m'invistate e
son venuto! ♪

Doe je
ogen dicht en
tel de kalo-
rien.....



Erst vind ik zo'n stomme kaart bij de post, en dan bel jij me. Wat is er toch allemaal aan de hand, Ottavio...?

Dit zijn de FEITEN, Morgenstern: O'Rourke is dood, de broertjes Kane zijn dood en daarnet heeft iemand Leo Graziano opgeblazen in de opera.....!

Whisper is terug.

Is dit een of andere zieke grap..?

Het is al JAREN rustig in Gotham, Ottavio. Ieder op zijn eigen stek. Als jij probeert iets raars op te zetten.....

Whisper is terug. We hebben hulp nodig.

Een speciaal soort hulp.

Je moet het me nu toch SNEL uitleggen... anders bel ik een psychiater....

Je, ja, goed. Maar eerst wil ik in iets laten zien.....!

Vooruit, Bernie.

Steek aan.







Botiek een roman

door Grant Morrison & Klaus Janson

IN VIJF DELEN

"Hoe snel vliegt zij nader en nader!
Zijn dat haar zeilen die glanzen in de zon,
als rusteloos herfstdraad?"

THE RIME OF THE ANCIENT MARINER

deel twee

Het dodenschip

Kleur: Steve Buccellato
Lettering: BeauType

Vertaling: Rob van Eijck
Ned. prod. en eindred.: Ans Loos



Ik ZEI
het je toch,
Ottavio.....?

Zoiets stoms
heb ik nog nooit
gezien.

Hij komt
wel....!



Vast wel. Maar waarom roepen we in
godsnaam BATMAN erbij...? Het spijt
me, maar dat snap ik nou echt
niet.....

Ik sta ei-
genlijk te bidden
dat hij niet komt

Te
laat....!



Ik HEB het
je toch gezegd..?

Ik
ben er..!

Heilige
Maria, moeder
van God.







Doe uit.
MET.
EEN!

Gebruik dat
symbool NOOIT
meer. Begrepen?

Julie horen
het...! Doe uit,
jongens!

Kijk, het kon niet an-
ders. We hebben HULP no-
dig. We willen een deal
met je maken.

Over wat er
aan de hand is...!
We kunnen dat zelf
niet.....

Een vent
die niet
DOOD wil
BLIJVEN!

We hebben hem vermoord,
maar hij blijft niet DOOD. De
krenten noemden hem Mr.
Whisper. Hij heeft toen acht
jochies vermoord.

En nu is hij terug
en vermoordt hij ONS.
Net zoals hij beloofd
heeft. De man zonder
schaduw.

WAT
dan....?

We hebben hem
twintig jaar geleden ver-
moord. We MOESTEN wel.
Ik, Morgenster hier, de
broertjes Kane, Leo
Graziano..... WIJ
hebben hem ver-
moord....!

HIJ IS
TERUG!

Hij heeft KAARTEN
gestuurd en hij schakelt
ons een voor een uit,
zonder dat we iets kun-
nen doen om hem te
gen te houden!

En nu
wil je een ak-
koord sluiten?
Met MIJ....?









Vader...?

Vader, het
schip komt er aan...
zwarte zeilen... on-
bekend.....



Vader? Als-
gebleeft... blijf hier
niet.

Wat schrijf
je daar....? Pun-
ten en stre-
pen....



Vader, kom
mee. Het schip komt
dichterbij....

Wat probeer
je te VERTEL-
LEN...?



Ik begrijp
het niet....!

Vader, snel, we
moeten ervandoor,
voor.....





"Ik weet niet wat mijn ouders be-
zielde om me daarheen te sturen.
Ik dacht dat ze me weg wilden
hebben.

"Het was precies zo'n verschrikkelijk-
ke Engelse kostschool, met veel
grond eromheen.

"Het schoolhoofd was Mr.
Winchester. Een lange man.
Uit Europa. Hij nam na een
tijdje ontslag, na een of
ander schandaal.

"Die hele school was
een schandaal. Er was
alleen nog nooit
iemand betrapt.

"Op die school heette
dat geen 'schandaal',
maar 'traditie'.
Je leefde er voort-
durend in angst."

HOLLEN!
HOL DOOR DE
GANG!

"Het was traditie om geslagen
en vernederd te worden en
om de toenaderingspogingen
van gedegenereerde oude le-
raren te omzeilen.

"Ik was nogal stil. Niet
erg lenig. Niet erg sterk.
Ik HAATTE het.

"Ik was de
enige niet.

"Ik had een vriend, die Ro-
bert heette. Zijn moeder
was dood. Hij leed aan ast-
ma en incontinentie,
Arme, suffe Robert."

... we leven in
de hel, we leven in de
hel, we leven in de
hel....

Houd daar
nou eens mee
op!



Toch ■ het
zo! Winchester ■
de DUIVEL! Je
hebt geen idee wat
hij DOET...!

Doe niet
zo gek. Hoe
kun je dat nou
zeggen...?

Hij heeft geen
SCHADUW..!



"Niet lang daarna was Robert weg.
Dat verbaasde niemand: hij was
steeds zwakker en zieker gewor-
den. En op een dag was hij gewoon
verdwenen."

"Geen
schaduw."

"Geen
schaduw."



"Ik kon het niet
meer uit mijn
hoofd zetten."

Wayne?



Jij bent
alleen maar een
klein addertje,
Wayne.



Ik weet hoe
ik met adder-
tjes moet AFRE-
KENEN....



"Winchester was voorstander van de Engel-
se manier van straffen."

Buig voor-
over, Wayne.

"Ik buig
voorover."

"Ik denk dat hij WILDE
dat ik het zag. Achteraf
denk ik dat hij dat GEWILD
heeft."

"En ik
ZAG
het."



Je vindt dat DIT
al pijn doet, Wayne.
Je denkt dat dit pijn
doet, maar wacht
maar af!

Ik
krijg je
wel....

"Maar dat was nog niet het
ergste. Hoe vreselijk ook, dat
was niet het ERGSTE."

"Het
ergste
was..."



"Het ergste was dat-
gene wat ik NIET
zag."

Uiterst bloedstollend, meneer
Bruce. Het doet me goed te bese-
fen dat u, ondanks deze gruwelijke
ervaringen, redelijk NORMAAL
bent opgegroeid.....

Jarenlang
ben ik erin geslaagd
mezelf wijs te maken
dat ik alles maar ge-
droomd heb. Een kind
haalt zich vaak van alles
in zijn hoofd.....!

Ik MOEST het me
verbeeld hebben.



Zo lang
geleden.....



Leg mijn
kostuum klaar,
wil je, Al-
fred.



Wat een nacht!

Wat een vreselijke nacht!



Dit is geen LEVEN meer, Tully!

Ik vertrouw die wijn niet. Ik had er niet van moeten drinken.



Mr. Morgenstern heeft me die persoonlijk gegeven. Ik heb er zelf van gedronken.

Ge nou effe zitten, baas. Kalm maar..!

Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou stilzitten....?

Vertel me dat eens even! Hoe kan ik HIERMEE nou kalm blijven zitten....?



"Als muziek de basis is van liefde, speel dan, Overspoel mij, opdat in overmaat mij de lust vergout en eindelijk sterft.
Die klank, zo plotseling versterven
Oh, zij klonk in mijn oren als het zachte getingel dat opstijgt uit een perk viooltjes, samen met hun zoete geur. Genoeg, voor nu, want mooi als toen is het al lang niet meer."



Weet je wat
dit is, Tully? Ik heb
hier een DOODVON-
NIS in mijn hand!

Zo sim-
pel ligt dat.
Ik...



Oh, mijn
God.



Daar staat
hij! HIJ is
het...!

Hij
staat daar
BUITEN!



Ik heb hem.
Ik denk dat ik
hem heb

En waar zat JIJ,
Tully.....?









Je kunt je nergens verbergen.

Hoor me? Alleen jij en ik zijn hier... honderd meter boven de straat.

En je kunt je nergens.....

NNNNNGH!





HNKHH!

HMMF...



Goed.
We gaan...!

Kom op!
Kom op...!
Kom op!



Jij
en ik...!

Pech
gehad.

En nu
Ottavio...!



Winchester...!







Botiek een roman

door Grant Morrison & Klaus Janson

IN VIJF DELEN

"-Mon ame est un tombeau que, mauvais cenobits,
Depuis l'eternite je parcours et j'habite;
Rien n'embellit les murs de cloitre odieux."

LE MAUVAIS MOINE

deel drie

De brandende non

Kleur: Steve Buechler
Lettertype: Koud Type

Vertaling: Rob van Eijck
Ned. prod. en eindred.: Ans Loos



Goede
morgen,
meneer..!

Fijne nacht
gehad?



Zou ik mogen informeren waar uw mantel gebleven is?

Hebt u die wellicht geschonken aan een zeer dringend liefdedig doel?



Verloren in een VAL.

De NEKBESCHERMER in mijn kap was een goed idee, Alfred. Anders had ik mijn nek gebroken...!



Vannacht heb ik de man gezien die de gangsters van Gotham uitmoordt.

Het is mijn oude schoolrektor. Meneer Winchester.

Dan hebt u vast een interessante opleiding gehad..!



Hij moet toen al in de veertig geweest zijn...!

Nu, twintig jaar later is hij nog steeds in de veertig..!!

Dat is hoogst ongebruikelijk....!



Ja...!

Alfred, haal je de verbanddoos even...? Ik heb een paar hechtingen nodig in deze hoofdwond.....!



MEER dan een paar, zou ik zeggen, meneer Bruce.

Anders nog iets...?

Nee. Maak je me om twee uur wakker...?



Het is tijd om weer NAAR SCHOOL te gaan.....!



Het is altijd leuk om te zien dat onze jongens het prima doen, Wayne, maar ik geloof dat ik niet precies begrijp waarom je eigenlijk gekomen bent.....



Ik herinner me dat er vroeger opnamen zijn gemaakt..... van poëzievoordrachten.

Ik ben vooral geïnteresseerd in Mr. Winchesters voordracht van de romantici.



Ik zou graag zo'n opname willen lenen....!

Om nostalgische redenen.



Ah.... tja, kijk... dat bedoel ik nou. Mr. Winchester is op nogal ongebruikelijke manier vertrokken.

Dat schandaal heeft bijna het einde van de school betekend.



Het zijn oude wonden, Wayne.... wonden die ik niet graag weer openrijt....!

Ik snap het.









Als ik
mijn VADER
niet meer kan ver-
trouwen, wie
dan WEL?



De helikop-
ter moet over
een uur
kleer staan..!



En zeg de
Peking-eend
af die ik voor
vanavond be-
steld heb, Al-
fred.



Ik eet
vanavond niet
thuis.

In godsnaam,
Morgenstern...! Ik werk
nou al zes jaar
voor je...!

Laat me
LOS!

Ik
smeeek
je.

Voor jou
is het ME.
NEER Morgen-
stern,
Henry...!

En dat is zes
jaar te lang, vind
ik. Want jij denkt
dat je ALLES
kunt zeggen en
doen wat je wilt,
hè.....?

Zo heb je bijvoorbeeld
Bunny Babbitt verteld dat
IK Ottavio vergiftigd heb.
Waarom deed je dat nou..?
Met die grote mond verhin-
der je bijna dat ik de
HELE STAD ga over-
nemen.....!

Maar
Babbitt staat
aan ONZE
kant...!

Babbitt
stelt niks
voor.

Hoe moet ik het je
nou toch duidelijk ma-
ken...? Ik wil dat men
denkt dat Ottavio door
dat spook is vermoord...
door die Mr. Whisper.

Mijn arm wordt moe, Mr.
Morgenstern.

HOOR
je dat? Zijn arm
wordt moe.

LAAT ME
NIET VALLEN!
Zorg ervoor dat hij
me niet laat vallen!

IK VER-
TEL JE ALLES!
WAT WIL JE
WETEN?







(Ik heb alleen wat informatie nodig...!)

(Ik ben van ver gekomen.)



(Het Desser. Ik... hoe zeg ik dat...?)

(U kunt beter met de abt praten. De ABT kan u ALLES vertellen...!)



(Pardon? Kunt u wat langzamer spreken, mijn Duits is....)

(De abt. U moet met de abt gaan praten.)



(Daar. Daar komt hij aan...!)

(Wat? Oh.... ja....!)

(Hallo, ik....)

Nou het is niet moeilijk te zien wie u bent, Batman. Ik spreek trouwens Engels.

Hoe kan ik u helpen?

WOORD VERVOL

BATMAN:

LEGENDARISCHE VERFILMEN



Botiek

BATMAN:

LEGENDARISCHE VERHALEN




Botiek





In **SUPERMAN**
SPECIAL 20:

**De verloving van LOIS en CLARK en...
de dood van LEX LUTHOR!**

SUPERMAN
SPECIAL 20

Nu in de winkel!



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 1

BB

ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 2

BB

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 3

BB

*Een juweel van een strip,
adembenemend mooi
vorm gegeven!*

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN

De complete serie, 3 delen, is nu te
koop bij alle stripspeciaalzaken en
via onze afdeling klantenservice,

Baldakijn Boeken,
Series 106,
Postbus 1000,
1000 CA Naarden.

Prijs per deel: fl. 29,95



8 710823 004193

Copyright © 1988 by DC Comics Inc. All rights reserved.